

NAAR DE BRON VAN DON BOSCO'S CHARISMA

Il cattolico istruito

Terwijl ik dit schrijf, ligt naast mij het allereerste nummer van de *Letture cattoliche*. Je kon al iets lezen in bijdrage 23 over deze reeks kleine boekjes die vanaf 1853 maandelijks verschenen. Dit eerste deeltje kwam uit in maart 1853, telde 111 bladzijden en droeg als titel: *Il cattolico istruito nella sua religione. Trattenimenti di un padre di famiglia co'suoi figliuoli* (De katholieke, onderwezen in zijn godsdienst. Gesprekken van een huisvader met zijn kinderen). Op de achterflap lees ik dat het boekje 20 centiem kostte. Als je 50 exemplaren afnam (zoals bv. pastoors die het verdeelden in hun parochie), kon je het krijgen voor 8 centiem per stuk.



Don Bosco had al eerder het plan opgevat om te reageren tegen een in 1849 verschenen boek van Amedeo Bert waarin de auteur stelde dat de Waldensen volgens de principes van de eerste Kerk in feite de echte katholieken waren. Omdat zij zich echter distantieerden van de katholieke traditie en van het gezag van de paus kon Don Bosco daar niet mee leven en besloot hij de 'dwaalleer' van de Waldensen te weerleggen en het ware geloof te verdedigen. In zijn ogen betekenden de Waldensen een groot gevaar voor de katholieke Kerk in Turijn en voor zijn jongens. Het eerste nummer van de *Letture cattoliche* was dus meteen zeer apologetisch. De eerste 111 bladzijden kregen een vervolg in verscheidene nummers van dezelfde jaargang, zodat *Il cattolico istruito* uiteindelijk bijna 500 bladzijden zou tellen.

Als stijlfiguur hanteerde Don Bosco een herkenbaar gezinstafereel: een vader die in eenvoudige woorden op de vragen van zijn kinderen antwoordt en zo in korte gesprekjes/hoofdstukjes een aantal geloofsthema's uitlegt. Uiteraard was de vader de woordvoerder van wat Don Bosco zelf wilde meegeven aan zijn lezers.

In *Il cattolico istruito* stonden maar liefst 390 verwijzingen naar de Bijbel, met als meest geciteerde passage Mt. 16,18-19 over het leiderschap van Petrus (zie bijdrage 27). Een ander vaak terugkerend vers was Joh. 10,16 waar sprake is van Christus als herder van de ene kudde.

Het boekje is niet meer van deze tijd en toch heeft de stijl iets dat uitnodigt om te blijven lezen. In de dialogen proef je de liefde van Don Bosco voor God die ons het leven heeft gegeven en die ons zo graag ziet dat Hij ons door zijn zoon Jezus Christus heeft verlost. Tevens voel je de zorg om zijn jongens een stevig fundament mee te geven op geloofsvlak: een dimensie die bepalend is voor het bereiken van zijn opvoedingsdoel, namelijk het vormen van eerlijke burgers én goede christenen.

Wilfried Wambeke